

ĐÔNG HÀNH

VMB Vietnamese Mission Board
CƠ QUAN TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM

LIÊN HỮU TIN LÀNH BÁP-TÍT VIỆT NAM BẮC MỸ

Người Mới



Cứ vào mỗi dịp đầu năm, người ta muốn bắt đầu một cái gì đó mới. Người nặng cân thì muốn được giảm cân. Người ít tập thể dục thì muốn dành thì giờ tàn bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày. Thật ra, muốn giảm cân không phải chỉ có việc tập thể dục mà còn là phải ‘ăn ít’ hơn. Lời khuyên của các bác sĩ gia đình cho các bệnh nhân thường là: “Ăn cho đúng, ngủ cho đủ, và tập cho đều.” Bên cạnh 3 chữ “đúng, đủ, và đều” đó, bác sĩ y khoa còn góp ý là bạn nên dành thì giờ tĩnh tâm khoảng 10 phút mỗi ngày nữa! Đối với con dân Chúa, ‘tĩnh tâm’ là thì giờ cầu nguyện, tương giao với Chúa. Mỗi con người đều có nhu cầu tâm linh. Đối với người tin theo Chúa, đời sống tâm linh là mối liên hệ với Đấng Tạo Hóa - Đức Chúa Trời của mình. Có lẽ đây là lúc bạn cần “5 phút tĩnh tâm” để kiểm điểm lại sinh hoạt tâm linh của mình.

Mời bạn cùng tôi suy gẫm lẽ cần của một con người mới trong Chúa nhân dịp đầu năm nay. Muốn có mới thì phải bỏ cũ. Không những bỏ cũ mà còn bỏ luôn những gì có ảnh hưởng đến cái cũ đó. Trong bức thư gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô, nhất là đoạn 4:17-32, Sứ đồ Phao-lô cũng nhắc nhở các tín hữu muốn giữ được nếp sống mới trong Chúa thì phải lánh xa sự xấu xa của thế gian và từ bỏ con người cũ của mình.

1. Từ Bỏ Con Người Cũ. Đoạn kinh văn này cho biết những điều thuộc về con người cũ là:

- (1) Sự dối trá (c. 25); (2) Sự nóng giận (c. 26); (3) Hay trộm cắp (c. 27); (4) Nói lời xấu xa (c. 29); (5) Làm buồn Thánh Linh Chúa (c. 30); (6) Cay đắng, oán hờn, giận dữ, cãi cọ, phỉ báng, cùng mọi điều hung ác (c. 31).

Đó là những bản tánh của xác thịt đã gieo vào lòng người từ thuở A-đam và Ê-va. Sự cám dỗ nguy hiểm nhất không phải là từ bên ngoài mà là từ bên trong của lòng tham muốn. Ngày nào con người còn sống thì ngày đó con người phải tranh đấu để lựa chọn giữa sự thiện và ác, sự lành và dữ, sự thật và giả dối. Nan đề của đời sống không trường thành là vì chưa chịu dứt khoát con người cũ của mình. Từ bỏ con người cũ đòi hỏi đức tin, lòng dứt khoát, trí cương quyết, và quyền năng trợ giúp từ Thánh Linh Chúa. Bạn đang gặp khó khăn gì trong đời sống của mình? Điều gì đang là gánh nặng trong đời sống của bạn? Hãy nhờ sức Chúa để chống lại những sự cám dỗ của tư dục mình. Hãy đặt mục tiêu bắt đầu từ đầu năm nay để bạn thật sự từ bỏ con người cũ của mình.

2. Mặc Lấy Người Mới. Kinh Thánh cho biết ‘mặc lấy người mới trong Chúa’ là trở nên người tín nhân thật. Người mới trong Chúa khác hẳn với con người cũ đã nói ở trên. Sứ đồ Phao-lô xác định mặc lấy người mới trong Chúa là (1) Sống trong sự công bình, thánh sạch, và lẽ thật của Chúa (c. 24); (2) Nói thành thật với anh chị em mình (c. 25); (3) Đừng căm giận cho đến chiều tối (c. 26a); (4) Phải làm việc với nghề lương thiện (c. 26b); (5) Phải tìm cách giúp đỡ người thiếu thốn (c. 28); (6) Nói lời lành giúp đỡ anh chị em mình (c. 29); (8) Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy long thương xót, và tha thứ nhau (c. 32).

Trong tiếng Hy Lạp, động từ ‘mặc lấy’ (put on) hình bóng cho một sự thay đổi mới. Động từ này được dùng cho một người mặc chiếc áo mới sau khi đã chịu báp-tem từ dưới nước bước lên (Rô-ma 6:1-4). Khi bạn tin nhận Chúa Giê-su, bạn đã được dựng nên mới trong Chúa. 2 Cô-rinh-tô 5:17 chép: “Vì vậy, nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người ấy là một tạo vật mới; những điều cũ qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới.” – BDM 2002. Trong đời sống hằng ngày, bạn và tôi cần phải mặc lấy những đặc tánh tốt đẹp của Chúa để người khác biết chúng ta là con dân Chúa. Động từ ‘mặc lấy’ này là động từ hiện tại chứ không phải quá khứ. Cho nên, chúng ta mỗi ngày phải mặc lấy những đặc tánh tốt đẹp này. Vấn đề không phải là thiếu áo ‘thánh khiết’ để mặc mà là không có nhiều người chịu mặc chiếc áo cao quý đó. Xin Chúa giúp bạn thích mặc lấy và hãnh diện với những đặc tính tốt của Ngài.

Muốn được trở nên người mới, mỗi người phải thật lòng tin nhận Chúa Giê-su và quyết tâm lánh xa sự xấu xa của thế gian tội lỗi và phải dứt khoát từ bỏ con người cũ của mình. Một đời sống trường thành là một đời sống bằng lòng mặc lấy những đặc tánh tốt của Chúa dạy mỗi ngày. Nan đề của một đời sống không trường thành trong Chúa là vì người đó không chịu mặc lấy những đặc tánh tốt đẹp của Chúa. Xin Chúa giúp bạn không những mặc vào cho người thấy mà còn thực hành cho người ta xem nữa. Mời bạn hãy đến với Chúa Giê-su, học theo Ngài để được trở nên con người mới trong Năm Mới này. A-men.

Mục Sư Lê Hồng Phúc

Cơ Đốc Giáo Dục và Truyền Giáo: Có liên hệ gì với nhau không?



Nếu thế giới này đầy dẫy những người hư mất, tại sao tôi phải mất thì giờ học Kinh thánh, tham dự các khóa huấn luyện mục vụ, hay vào trường Kinh thánh? Xét cho cùng, đâu cần phải biết nhiều Kinh thánh hay thần học thì mới có thể phát truyền đạo đơn hay làm chứng về Chúa?

Các nghiên cứu mới nhất cho biết có hơn 1/3 nhân loại chưa có cơ hội nghe về Chúa Giê-su và tin nhận Ngài; đây là hơn 2.5 tỉ người, trong đó khoảng 50 ngàn người qua đời mỗi ngày, đi vào sự hư mất đời đời! Chúng ta không thể chậm trễ một giây nào nữa, hãy lên đường đi truyền giáo ngay lập tức nhé!

Mới nghe thì thấy có vẻ hợp lý, nhưng suy nghĩ thêm một chút thì không hẳn là đúng. Nếu nói không cần phải biết Kinh thánh thì mới có thể phát truyền đạo đơn, lý luận này cũng tương tự như lời nói, "không cần phải học y khoa mới biết cách dùng một băng cá nhân (band-aid)." Lý luận này dường như nói rằng chỉ cần đọc một truyền đạo đơn là người ta sẽ tin Chúa, hay chỉ cần dùng một băng cá nhân là chữa lành mọi bệnh tật.

Có lẽ câu trả lời thích đáng nhất cho lý luận trên là mệnh lệnh của Chúa mà chúng ta thường gọi là Đại Sứ Mạng mà Chúa Giê-su đã giao phó cho chúng ta (Great Commission), nhưng thực tế thì phải gọi là Đại Sứ Mạng Chúng Ta Không Làm (Great Omission). Trong Ma-thi-ơ 28:19-20, Chúa Giê-su nói, "... Vậy, hãy đi môn đệ hóa muôn dân cho Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế." (BDM)

Môn đệ hóa muôn dân

Động từ "môn đệ hóa" (disciple) là động từ chính trong Đại Sứ Mạng này, có nghĩa là huấn luyện, đào tạo, dạy dỗ; người được môn đệ hóa là học viên, học sinh, người tập sự. Chúa muốn tất cả chúng ta, từ mục sư đến mỗi tín đồ, từ già đến trẻ, cả nam lẫn nữ, đều cần phải học hỏi và sẵn sàng để dạy lại cho người khác. Thế nhưng, ngoại trừ mục sư và những giáo viên Trường Chúa Nhật, bao nhiêu người trong hội thánh chúng ta có thể dạy cho người khác những kiến thức căn bản nhất trong Kinh thánh, hay cách nào tin Chúa và nhận được sự sống đời đời? Lý do chúng ta nói lấp bắp hay nói không có tính thuyết phục, là vì chúng ta ít khi nghiêm chỉnh thi hành mệnh lệnh môn đệ hóa Chúa đã ban cho chúng ta.

Một tín đồ đi dự một tiệc cưới, tình cờ được xếp bàn ngồi chung với một nhóm ni-cô Phật tử là bà con xa với bên đảng gái. Khi biết được bà này là người Tin lành, các ni-cô cũng vui vẻ hỏi thăm và sau đó hỏi một vài câu hỏi căn bản như là "Chúa Giê-su là ai," "Tại sao tôi phải tin Chúa Giê-su," "Chúa Giê-su khác với Phật Thích-ca như thế nào," v.v. Bà tín đồ này cố gắng hết sức để trả lời cho họ, nhưng trong đáy lòng của bà, bà cũng nhận thức là mình thật ra chưa hiểu rõ niềm tin của

minh, và cũng chưa biết cách trả lời thỏa đáng và có thể thuyết phục họ được. Sau đó, bà quyết tâm chăm chỉ học Kinh thánh, ghi chép lời mục sư giảng, tìm cách đọc thêm để trang bị chính mình cho những cơ hội làm chứng trong tương lai.

Kính thưa quý vị, chúng ta không thể môn đệ hóa người khác khi chính mình chưa được môn đệ hóa đầy đủ. Và nếu mình chưa làm được tốt hai điều này, có nghĩa là chúng ta đang không vâng lời Chúa trong lãnh vực này. Trong hội thánh, tiến trình môn đệ hóa xảy ra qua nhiều lãnh vực: nghe giảng (ghi nhớ và áp dụng), học Trường Chúa Nhật, đọc Kinh thánh, nhóm nhỏ, học thêm các khóa huấn luyện trong và ngoài hội thánh, v.v. Một số người có thể theo học các chương trình giáo dục thần học online hay tại địa phương. Ai cũng phải học, vì môn đệ hóa là công việc của mọi con cái Chúa, không chừa một ai. Các nhà nghiên cứu về sự suy yếu hôm nay của Cơ đốc giáo tại Mỹ và các nước Tây phương nói rằng, "Mỗi nan đề, mọi nan đề, tất cả các nan đề của Cơ đốc giáo ngày nay đều bắt đầu từ việc con cái Chúa không được môn đệ hóa và không muốn môn đệ hóa người khác."

Chúng ta đi du lịch ở một chỗ mới chưa từng đến, chắc hẳn chúng ta phải nhờ một hướng dẫn viên để hướng dẫn chúng ta. Nếu hướng dẫn viên này nói, "Xin lỗi quý vị nhưng tôi chưa từng đến nơi này bao giờ, chỉ nghe nói thôi, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp quý vị có một chuyến du lịch thật đáng nhớ nhé!" Chắc chúng ta sẽ đổi ý đi chỗ khác, không muốn nhờ người hướng dẫn viên này. Chúng ta không thể dốt, hướng dẫn, đào tạo, hay dạy dỗ người khác những điều mà chúng ta chưa biết rõ hay từng trải qua.

Đi, làm báp-tem, và dạy

Ba phân từ "đi, làm báp-tem, và dạy" là ba động từ hỗ trợ cho động từ chính "môn đệ hóa" của Chúa Giê-su. Nếu đi thì phải biết mình đi đâu, ở đâu, gặp ai, chuẩn bị như thế nào, v.v. Nếu muốn làm báp-tem cho ai, chúng ta phải hiểu giáo lý căn bản về báp-tem là gì, cách làm báp-tem như thế nào, ai được báp-tem, trước và sau khi báp-tem cần phải làm gì, v.v. Về dạy họ những điều Chúa đã truyền cho chúng ta, điều này hàm ý chúng ta đã học, đã nhớ, và đã áp dụng những lời dạy của Ngài. Dạy thì cần phải biết phương pháp sư phạm căn bản, tâm lý học sinh, môi trường dạy, tài liệu, dụng cụ, cách tổ chức lớp học, v.v. Nếu chúng ta nhắm mắt làm đại, thì kết quả chỉ là tạm thời và thoáng qua, lãng phí tài nguyên của Chúa (thì giờ, tài năng, tài chánh). Dù thì giờ hay tiền bạc của mình, nhưng là của Chúa do mình quản lý, làm ẩu hay làm có lệ là làm buồn lòng Chúa. Mối quan hệ chặt chẽ

Như thế, rõ ràng là muốn đi truyền giáo hay cộng tác tốt trong lãnh vực truyền giáo, chúng ta phải học. Học trong hội thánh, học những điều có liên quan đến Kinh thánh, đến Chúa, đến mục vụ, tất

cả đều là Cơ đốc giáo dục. Điều này không có nghĩa là tất cả chúng ta đều phải vào trường thần học, lấy bằng xong mới đi truyền giáo. Nhưng điều này có nghĩa là chúng ta cần phải được trang bị và sẵn sàng để trang bị người khác để họ biết Chúa và có thể lớn lên trong Ngài. Gần đây, các cố gắng về truyền giáo đang nhấn mạnh đến việc thành lập các điểm nhóm hay hội thánh mới. Người trưởng nhóm hay người mở hội thánh mới, nếu không được huấn luyện, tỉ lệ thành công gần như là số không.

Học những điều căn bản trong hội thánh được gọi là Cơ đốc giáo dục. Học thêm về lãnh đạo, cách phục vụ, tổ chức được gọi là huấn luyện mục vụ. Học thêm sau đó được gọi là giáo dục thần học. Mỗi con cái Chúa đều nên đi qua cả ba tiến trình này, tùy Chúa cho phép và theo sự kêu gọi của Ngài. Một trong những bí quyết giúp Cơ đốc giáo phát triển vượt bậc tại Nam hàn, Trung quốc, và Nam dương là chủ trương "giáo dục thần học cho mỗi tín hữu" qua đó con

cái Chúa ham học, biết nhiều hiểu rộng, mạnh mẽ hầu việc Chúa, góp phần phát triển hội thánh và vương quốc Chúa tại Á châu.

Tóm lại, Cơ đốc giáo dục và truyền giáo là mặt phải và mặt trái của một đồng tiền, không thể có cái này mà không có cái kia. Mỗi hội thánh, mỗi con cái Chúa, cần nhận thức tầm quan trọng của hai lãnh vực này, và đẩy mạnh cả hai trong hội thánh mình. Cơ Quan Truyền Giáo Việt Nam (VMB) và Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam (VBTS), cùng với Liên Hữu Báp-tít Bắc Mỹ (VBFNA) sẵn sàng cộng tác với các hội thánh để "trang bị các thánh đồ, cho công tác phục vụ, gây dựng Thân Thể Chúa Cứu Thế, cho đến khi tất cả chúng ta đạt đến sự hợp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con của Đức Chúa Trời, đến mức trưởng thành, đến tâm thước vóc dáng đầy trọn của Chúa Cứu Thế" (Ê-phê-sô 4:12-13). Thật muốn hết lòng.

Mục Sư Trần Lưu Chuyên

GIÚP TRUY TÌM

WALDO

"Hoạn quan cất tiếng nói cùng Phi-líp rằng: Tôi xin hỏi ông, đáng tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chẳng, hay là về người nào khác?" Công Vu 8:34

Waldo là một nhân vật hoạt hình nổi tiếng trong một bộ tuyển tranh trẻ em "Waldo ở đâu," (Where' Waldo) với số bán kỷ lục trong nhiều năm. Waldo ẩn mình trong những bức tranh vẽ đồng người rồi kêu gọi những em nhỏ cố gắng tìm ra Waldo đang núp ở đâu trong mỗi bức tranh đó. Những bậc cha mẹ trên khắp thế giới thích thú với những giây phút khi mà con em của họ khám phá ra được Waldo đang ẩn núp giữa những đám người đồng đúc kia. Họ cũng rất vui mừng lúc được con trẻ nhờ giúp kiếm nhân vật hoạt hình đó.

Theo Kinh Công Vụ chương 7- 8, một thời gian ngắn sau khi Ê-Tiên, một chấp sự trong hội thánh thời sơ khai bị ném đá đến chết vì rao giảng Đấng Christ, thì cuộc bắt bớ lớn với người Cơ Đốc diễn ra, làm cho rất nhiều dân sự phải rời bỏ Giê-ru-sa-lem. Trong số đó có một chấp sự khác tên là Phi-líp, theo đoàn dân đến Sa-ma-ri, ở đó Phi-líp rao giảng về Đấng Christ, được nhiều người lắng nghe và tin nhận Chúa (8:6).

Tại đây, Phi-líp được Chúa Thánh Linh sai phái với một sứ mạng đặc biệt nơi "con đường vắng vẻ" (the desert road). Điều này có vẻ là một yêu cầu lạ lùng với những bông trái Phi-líp đang có tại Sa-ma-ri so với chức vụ ban đầu chỉ lo "bàn tiệc" (6:2-5): Chúng ta hãy tưởng tượng sự vui mừng của Phi-líp sau khi gặp và giúp hoạn quan Ê-thi-ô-bi tìm thấy Chúa Giê-su Christ qua những lời tiên tri của Ê-sai (CV 8: 26-34). Phi-líp đang đọc Kinh Ê-sai trên xe ở chương 53: 7-8:

"Người bị áp bức và khổ sở
Nhưng không hề mở miệng.
Như chiên bị dẫn đi làm thịt,
Như cừu câm nín đứng trước kẻ hót lông;
Người không hề mở miệng.
Người đã bị ức hiếp, xử đoán và giết đi.
Những người đồng thời với người có ai suy xét rằng

Người bị cắt đứt khỏi đất người sống.

Là vì tội lỗi dân Ta đáng bị đánh phạt." (BDM).

Hoạn quan Ê-thi-ô-bi không hiểu những lời tiên tri từ hai câu kinh thánh trên nên đã hỏi Philip và nhân cơ hội đó, "Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Jêsus cho người. (8:35).

Chúng ta cũng vậy, cũng thường có những cơ hội để giúp những người khác tìm thấy và hiểu đầy đủ về Chúa Giê-su Christ trong suốt Kinh Thánh. Giống như người cha hay mẹ từng chứng kiến niềm vui của đứa con nhỏ khi đứa trẻ tìm ra nhân vật hoạt hình Waldo ẩn núp trong đám đồng. Và đối với Chấp sự Phi-líp cũng vậy, khi ông giúp hoạn quan Ê-thi-ô-bi tìm thấy Chúa Giê-su Christ. Cả chúng ta nữa đã từng cảm thấy vui sướng khi chứng kiến giây phút những người chung quanh tìm thấy Chúa. Mọi ngày chúng ta được Chúa Thánh Linh thúc dục và hướng dẫn để chia sẻ về Đấng Christ với những người gần gũi và cả những người chúng ta thậm chí gặp một lần. Việc làm lớn lao nhất mà một Cơ Đốc nhân có thể làm: là giới thiệu cho mọi người về Chúa Giê-su Christ khi có cơ hội.

Nhà truyền giảng Tin Lành Tom Carter kể câu chuyện sau trong một những bài giảng của ông, đang khi chủ trì những buổi nhóm lại tại một phố của Pennsylvania: một thanh niên trẻ trước đây từng sống bên cạnh nhà của vị mục sư thành phố đã can tội giết người. Cả cộng đồng dân cư dậy sóng. Thế rồi nhà Truyền giảng Carter và vị mục sư đã xin được giấy phép để vào thăm viếng người tù trẻ này. Sau khi nhà truyền giảng làm chứng lại câu chuyện của chính đời mình từng là người tin nhận Chúa từ trong tù, thế là ông và vị mục sư đã thành công trong việc dẫn dắt cậu ta đến với Chúa qua cuộc viếng thăm. Ngay sau giây phút đó, người trẻ vừa được cứu đã nói với vị mục sư một cách buồn bã, "Suy ra tôi đã sống bên cạnh nhà mục sư nhiều tháng nhưng mục sư chưa bao giờ nói với tôi bất cứ điều gì về Giê-su cho đến khi tôi vào đây! Nếu mục sư đã có nói, thì tôi có thể sẽ không thành một kẻ giết người."

Hỡi những tôi con Chúa ! Có ai đang bỏ lỡ những cơ hội cận kề để giúp người tìm thấy Cứu Chúa của họ, Đấng "đã đến để tìm và cứu kẻ lạc mất."

Mục Sư Đăng Ngọc Vui



Lời Làm Chứng

Tôi là Mục sư Hồng Văn Tiên, Quản nhiệm chi Hội Báp tit Đấng Christ, thuộc Giao Hội Tin Lành Báp tit Việt nam, tại xã Bình Lãnh Thăng Bình Quảng Nam, xin làm chứng những ơn phước mà Đức Chúa Trời đã hành động trên Hội Thánh của Chúa trong những ngày đầu năm 2018.

Thứ bảy vừa qua (10/1/2018) Tôi đã đến Hội Thánh tại xã Phước Hiệp huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam để thăm viếng và nhóm lại cùng anh em của Dân tộc Bh Noong. Đây là một vùng núi đèo dốc rất hiểm trở, với một con đường độc đạo. Mỗi lần tôi đến cùng anh em là một chuyện rất khó khăn, luôn luôn có những ánh mắt theo dõi, rình mò. Có những lúc tôi đến được nơi đó và khi ra về thì bị nhiều thanh niên đón đường sỉ nhục, đôi khi họ xô xe Honda tôi ngã và đòi đốt, Thậm chí đôi lúc còn bị bức lỗ tai. Ban đầu tôi nghĩ mình không đủ khả năng để mở mang Hội Thánh tại đây. Nhưng Chúa luôn phán với tôi: *"Dù vinh, dù nhục, dù mang tiếng xấu, dù được tiếng tốt. Chúng tôi bị đối xử như những kẻ lừa đảo..."* (II Côr 6:8) Khó khăn như vậy nhưng hằng tháng tôi vẫn đến với anh em ba bốn lần để nhóm lại. Tôi cầu nguyện rất nhiều, và tôi tin rằng *"Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi"* (Phi lip 4:13). Trong lần này tôi đến viếng thăm Hội Thánh vào ban trưa, Cảm ơn Chúa Ngài cho tôi nhóm lại với anh em vào khoảng 45 phút trong sự vui vẻ và cũng không có một sự "thăm hỏi" nào của những "người bạn" trong vùng hết.

Trong những ngày cuối năm cũ bước sang năm mới Âm lịch Hội Thánh chúng tôi đưa ra nan đề cầu nguyện làm sao để có một số tiền 25 triệu để mua sắm dụng cụ trang trí cho Hội Thánh và cần mua một số thực phẩm để cung

cấp cho một số con cái của Chúa, những người nghèo khó trong vùng lân cận còn ở trong hoàn cảnh khó khăn, để họ có thể hưởng một cái tết cổ truyền ấm áp trong tình yêu của Đấng Christ.

Cảm ơn Chúa, trong thời gian cầu nguyện, vào ngày 6/1/2018 có hai Giáo sỹ Hàn quốc tình cờ ghé thăm, tôi không trình bày về vấn đề công tác xã hội của Hội Thánh. Nhưng không biết Chúa cảm động thế nào mà Hai giáo sỹ này đã tình nguyện dâng cho Hội thánh 1000 USD. Tôi cầm trên tay số tiền hy hữu này mà tạ ơn Chúa và cảm nhận rằng: *"Tôi ngược mắt lên núi sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê- hô va là Đấng đã dựng nên trời và đất"*. Cùng ngày Chúa nhật 11/1 trong buổi nhóm lại thờ phượng Chúa có một cặp vợ chồng con cái của Chúa trong Hội Thánh Đi làm ở Sài Gòn về khi nghe tin Hội Thánh có tổ chức công tác xã hội họ đã cảm động dâng lên Chúa 15 triệu nữa.

Tạ ơn Ngài, Chúa cho thật dư dật ngoài sự cầu xin và suy tưởng của chúng tôi. Ngoài việc rao giảng Phúc âm của Chúa cho họ, công tác xã hội cũng là một vấn đề thiết thực nhất bày tỏ lòng yêu thương của Chúa đối với họ, vì Chúa phán: *"...Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy."* (Ma-thi-ơ 25:40)

Nhu cầu cần cầu thay cho Mục vụ truyền giáo

Xin cầu nguyện cho tôi (Mục sư Hồng Văn Tiên) thật nhiều để Chúa thêm sức cho tôi được mạnh khỏe. Tôi có thể đi đến những vùng cao hơn xa hơn, tận biên giới của vùng đất Quảng Nam để mở mang Hội Thánh mới tại đó.

Đối với những Hội Thánh đã có rồi và được hình thành trong sự nhóm lại, thì chính quyền ít quan tâm hơn. Còn những Hội Thánh mới mở ra thì rất khó khăn "họ" dùng nhiều mưu chước để ngăn trở công việc Chúa, lung lạc đức tin của những người mời, nào là được ở trong danh sách những người nghèo, cận nghèo, được nhà nước quan tâm. Còn ai tin Chúa thì họ làm ngơ và bảo rằng "có Chúa lo" Cũng cầu nguyện cho tôi có một xe Hon đa phân khối lớn hơn, để tôi được phục vụ Chúa tại đường Trường sơn từ Quảng Trị vào đến Gia lai. Amen.

HÃY KHẢN TRƯỞNG TRUYỀN GIÁO

Tôi đã đọc trong quyển sách Sống theo đúng mục đích của Mục sư Rick Warren, ông đã viết rằng: "Sứ mạng của bạn có ý nghĩa đời. Nó sẽ tác động đến số phận đời đời của những người khác, cho nên nó quan trọng hơn tất cả mọi việc.... Những kết quả sứ mệnh của bạn sẽ tồn tại đời đời, những kết quả từ công việc của bạn thì không. Không có một công việc nào quan trọng hơn là giúp người khác thiết lập mối tương giao đời đời với Đức Chúa trời... Chúng ta sẽ có một cõi đời đời để vui mừng với những người mà chúng ta đã dặt về với Chúa, nhưng chúng ta chỉ có một đời để tìm kiếm họ....Nếu chỉ có một người ở trên Thiên đàng vì cơ bạn, thì cuộc đời bạn đã tạo nên một khác biệt trong cõi đời đời" Đây là ý niệm tuyệt vời, là lời kêu gọi thiết tha để hết thầy mọi con cái Chúa phải dự phần rao giảng tin lành, mở mang Vương quốc của Chúa.

Công việc truyền giáo là công việc cấp bách nhất của chúng ta vì đây là Đại Mạng Lệnh. Sứ điệp Chúa thăng thiêng là sứ điệp quan trọng cho tất cả mọi người đã tin nhận Chúa Giê su, Ngài Phán: "Hãy đi khắp thế gian giảng Tin lành cho mọi người" (Mác 16:16).

Ngày hôm nay, ngay bên cạnh chúng ta, biết bao nhiêu linh hồn tội nhân đang sống trong cảnh tối tăm, đang bị ma quỷ trói chặt trong xiềng xích của nó. Chúng ta là những người được cứu, không thể nào đứng nhìn bà con anh em mình bị

đùa xuống hỏa ngục một cách không thương tiếc. Chúng ta không thể sống nhõn nhợ, vô trách nhiệm với những người hư mất. Trong Châm ngôn Kinh Thánh phán với chúng ta rằng: "Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết. Và chớ chối rỗi cho những người đi xiêu tó tới chốn khổ hình." (Châm 24:11)

Thưa anh chị em yêu dấu, mỗi Cơ Đốc Nhân phải chịu trách nhiệm về tương lai, số phận của dân tộc mình. Đức Chúa Trời đã yêu thương họ và Ngài đã ủy thác trọng trách này cho chúng ta. "Chúng ta phải nặng lòng đến những người chưa tin, vì Chúa nặng lòng đến họ"

Chúa đã hy sinh trên Thập tự giá để cứu chuộc chúng ta, Ngài không muốn chúng ta sống một cuộc đời thụ động không có mục đích. Ngài muốn mỗi chúng ta phải ra đi để cứu những người khác. Đây là một trọng trách cao quý nhất mà chúng ta phải thực hiện. "Người khôn ngoan được linh hồn người ta." (Châm 11:30b)

Vậy mỗi chúng ta phải trân trọng, và ý thức trọng trách mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta trong những ngày còn ở trên đất này "Hỡi anh em yêu dấu của tôi ơi, hãy vững vàng cố gắng, hãy làm công việc Chúa cách dưng dưng luôn vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu." (I Côr 15:58)

Mục Sư Hồng Văn Tiên





Chú Thiêm Ba và hai cháu ngoại

BÀI LÀM CHỨNG VỀ GIA ĐÌNH ÔNG NGUYỄN VĂN ẮN TẠI THỊ TRẤN GÀNH HÀO

Thị trấn Gành Hào huyện Đông Hải tỉnh Bạc Liêu là một địa phương duyên hải nằm trên bán đảo Cà Mau, miền đất cực Nam của Việt Nam, là cửa biển quan trọng nhất của tỉnh Bạc Liêu có diện tích 11,45 km² với dân số khoảng hơn 12 ngàn người, ngành nghề chính của thị trấn Gành Hào là khai thác thủy hải sản, phần đông dân cư sinh sống ở đây là dân nhập cư các tỉnh khác đến để làm công cho các tàu cá và các doanh nghiệp sản xuất tôm, cua, cá giống. Do là dân nhập cư tứ xứ và thị trấn Gành Hào giáp ranh với huyện Đầm Dơi của tỉnh Cà Mau nên tình hình an ninh càng phức tạp hơn, tôn giáo chính ở đây là thờ cá, thờ Phật, có một nhà thờ Công Giáo Gành Hào và người dân ở xứ này rất mê tín. Nhiều tôi con Chúa đến đây truyền giáo thành lập điểm nhóm hoạt động một thời gian nhưng không trụ được lâu có người đi làm ăn xa có người lui đi trong đức tin, có nhóm chỉ sinh hoạt cầm chừng không hiệu quả. Hội thánh Tin Lành Báp Tít Cây Giang ở cách thị trấn Gành Hào 24km theo tuyến tỉnh lộ có lên kế hoạch cầu nguyện và truyền giáo tại Gành Hào nhưng cũng chưa thu được kết quả khả quan, dù vậy chúng tôi vẫn duy trì cầu nguyện xin Đức Thánh Linh thăm viếng nơi này.

Giáng Sinh năm 2017 có một Mục sư ở Cai Lậy – Tiền Giang gọi điện cho tôi gửi một tân tín hữu tên Nguyễn Văn Ắn 70 tuổi ở tại Gành Hào lên Hội Thánh Duyên Hải – Trà Vinh tin nhận Chúa. Số là chú Ba(chú Nguyễn Văn Ắn thứ Ba) bị bệnh tắc nghẽn mạch máu hơn 20 năm hai chân tê nhức không làm việc nặng được, vào tháng 10/2017 thì vợ chú Ba là bà Phạm Thị Năm đang đi lột tôm thuê cho công ty thì thấy chân trái tê nhức tái tím, đến bệnh viện Gành Hào khám thì bác sĩ chuẩn đoán là tắc

ngheñ mạch máu cấp tính nên phải cắt bỏ chi, chú thiêm đi lên bệnh viện Bạc Liêu bác sĩ cũng kêu cắt chi, chú thiêm tiếp tục lên bệnh viện Chợ Rẫy bác sĩ quyết định cắt chi không giữ lại được và thiêm đã bị cắt một chân trái lên khỏi đầu gối khi về nhà dưỡng bệnh cho thiêm thì bệnh của chú trở nặng, chú Ba có một người con trai tên là Nguyễn Văn Lợi đi làm ăn ở huyện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh cũng bị tắc nghẽn mạch máu nhưng tin Chúa và được Chúa chữa lành, anh Lợi gọi điện cho ba của mình là chú Ba lên để Mục sư cầu nguyện, dù lúc đó thiêm Ba mới cắt chân ba tháng vết thương chưa lành nhưng vì thương chồng cũng động viên chú đi lên Trà Vinh. Sau khi về Gành Hào Hội thánh Cây Giang có gọi điện động viên khích lệ nhưng do phải chăm sóc cho vợ nên chú chỉ đến Hội thánh thờ phượng Chúa được hai lần, Hội thánh có đến thăm nhưng chú không có ở nhà nên cũng biết nhà chú ở đâu.

Cuối năm của tết nguyên đán Hội thánh đến thăm và chúc tết chính quyền huyện Đông Hải thì có ghé thăm chú thiêm, nhà



Mỗi ngày thiêm Ba đi bán vé số nuôi gia đình

chú thiếm Ba ở tại chợ Gành Hào đi vào hai con hẻm rất nhỏ đủ một chiếc xe máy đi, căn nhà cấp 4 đã cũ trong nhà không có món đồ gì quý giá, bàn thờ thì rất nhiều chỉ có một chiếc giường cũ, nhà sau thì rách nát và sập.

Chúng tôi nói về tình yêu của Chúa Jesus Christ cho thiếm Ba nghe, thiếm nói rằng “Thiếm đã quy y bên Phật nên không thể tin Chúa Jesus được” chúng tôi tiếp tục vừa cầu nguyện vừa làm chứng lát sau thì Tạ ơn Chúa, thiếm bằng lòng tin nhận Chúa Jesus Christ và tôi đã cầu nguyện cho thiếm, chú thiếm cũng dọn dẹp tất cả bàn thờ luôn. Khi tôi cầu nguyện xong thì thiếm nói chân phải của thiếm tê nhúc mấy ngày nay đến bệnh viện Gành Hào khám, bác sĩ chuẩn đoán nếu không vào viện điều trị, bệnh trở nặng thì phải cắt luôn chi phải, tôi tiếp tục cầu nguyện công bố bởi lần roi của Chúa Jesus đã chịu mà thiếm đã được chữa lành và nhân danh Chúa Jesus Christ tất cả những điều gì làm cho mạch máu tắc nghẽn sẽ không còn nữa. Sau khi cầu nguyện cho thiếm xong thì chú thiếm nhờ cầu nguyện cho hai cháu ngoại của mình là cháu Nguyễn Quốc Khánh sinh năm 2005 và Nguyễn Thị Kim Ngọc sinh năm 2009 (hai cháu bị cha mẹ bỏ cho ông bà ngoại từ nhỏ không liên lạc không gửi tiền cho chú thiếm nuôi). Cháu Khánh bỏ học năm lớp 4 bây giờ đã nghiện game, cháu Ngọc đang học lớp 3. Tôi có động viên chú Ba là cầu nguyện cho cháu Khánh bỏ game và năm học tới cho Khánh vào học lớp 4 lại, chú nói không có tiền ăn làm sao có tiền cho tụi nhỏ học, tôi nói Hội thánh Chúa sẽ giúp, hãy cầu nguyện xin Chúa. Mỗi ngày cháu Khánh đẩy xe lăn chở bà Ngoại đi bán vé số ở chợ Gành Hào.

Do chú thiếm đều lớn tuổi và hai cháu còn nhỏ nên rất khó khăn để đến Hội thánh Cây Giang thờ phượng Chúa. Chúng tôi có bàn bạc với Ban chấp hành là qua tết Nguyên đán sẽ cử người xuống thờ phượng Chúa tại gia đình của chú và xin Chúa cho nơi đây mở điểm nhóm tế bào là tiền đề cho phát triển công việc Chúa ở Gành Hào. Xin quý vị cầu thay cho gia đình chú thiếm Nguyễn Văn Ân và cầu thay cho công việc Chúa tại nơi này. Nguyện xin Chúa ban cho quý tôi con của Chúa năm mới bình an, phước hạnh, kết quả cho Vương Quốc của Ngài.

MS Trần Ngọc Trí



Chỗ ngủ phía trước của gia đình. Nơi đây bị ngập nước mỗi khi thủy triều cao hay mưa lớn



Phía sau căn nhà của chú Nguyễn Văn Ân



TÀI CHÁNH VMB THÁNG HAI 2018

Balance 2012 - 27,111.99
Thu: \$1,800
Chi: -\$2,050
Tồn Quỹ: 26,861.99

Mục sư Lê thành Toàn
Thủ Quỹ VMB (Tháng 2/2018)



LIÊN HỮU TIN LÀNH BÁP-TÍT VIỆT NAM

CƠ QUAN TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM

Vietnamese Mission Board

Facebook: Vietnamese Mission Board

www.VietnameseMissionBoard.org

Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.
(Mác 16:15)

Vâng theo Đại Mạng Lệnh của Chúa Jêsus, Cơ Quan Truyền Giáo Việt Nam có mặt để phục vụ công tác truyền giáo và khai lập Hội-thánh mới trong và ngoài nước.

Cơ Quan Truyền Giáo Việt Nam cố gắng ủng hộ các Hội-thánh địa phương qua các phương diện sau:

- Liên lạc và giới thiệu với các Hội-thánh những tin tức liên quan đến truyền giáo.
- Bồi linh, truyền giảng
- Trang bị chứng đạo và truyền giáo.
- Tổ chức truyền giáo ngắn hạn (mission trips)
- Cung cấp các phương diện truyền giáo
- Liên lạc với các cơ quan truyền giáo khác.



1. Hiệp tác tổ chức Đại Hội Thường Niên của Liên Hữu hằng năm vào dịp Lễ Độc Lập July Fourth.
2. Tiếp tục ủng hộ chức vụ của các Giáo sĩ Việt Nam tại Á Châu và Âu Châu, và các Church Planters ở Việt Nam, Hoa Kỳ & Canada.
3. Dự phần xây cất nhà nguyện đã được phép xây dựng tại Việt Nam.
4. Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn, liên lạc tổ chức các Mission Trips đến các tiểu bang ở Hoa-kỳ và các nước khác.
5. Tiếp tục xuất bản Newsletter of VMB mỗi tam cá nguyệt.
6. Vận động các sự đóng góp tài chánh của các Hội Thánh và tín hữu quan tâm đến việc mở mang vương quốc Chúa trong lòng người Việt khắp nơi trên thế giới.

Yểm trợ tài chánh, xin vui lòng liên lạc và gửi về:

Thủ Quỹ VMB: Mục sư Lê Thành Toàn
VMB

P.O. Box 117590
Carrollton, TX 75011-7590

Giám đốc: Mục sư Lê Hồng Phúc Điện thoại: (469) 774-9568 Email: peterleusa@aol.com	Phó Giám Đốc: Mục Sư Đặng Ngọc Vui Điện Thoại: (479) 883-4309 Email: msvui@yahoo.com	Thủ Quỹ: Mục sư Lê Thành Toàn Điện thoại: (214) 914-2349 Email: mstoan@gmail.com	Thư Ký: Mục sư Nguyễn Cao Sơn Điện thoại: (316) 204-7872 Email: mscaoson@gmail.com
--	--	--	--